

## **Het tot stand komen van de Nationale Dag der Juryleden op 5 april 2014 in Aarschot.**

In april 2012 werd officieel bevestigd dat het juryledenkorps van Vlaams-Brabant de Nationale dag der Juryleden in 2014 mocht organiseren. Eind 2012 werd het startschot van de werking gegeven. De Nationale Dag zou doorgaan op 5 april 2014. Binnen het bestuur van V.V.B.O. werd een werkgroep opgericht die zich specifiek zou bezig houden met de organisatie. De leden waren Luc Gillet (voorzitter), Liliane Kemps (secretaris) en Luc Vandecauter (penningmeester). De eerste bekommernis van deze groep was een antwoord vinden op de vraag "Waar gaan we deze dag organiseren?"

Aangezien Leuven (1983), Tienen (1993) en Diest (2003) al aan de beurt waren geweest, was het niet eenvoudig een locatie te vinden waar én een zaal voor 300 personen én wat bezienswaardigheden beschikbaar waren. Al snel viel het oog van de groep op de stad Aarschot. Het stadsbestuur daar werkte onmiddellijk mee om een waardig gebeuren op te zetten en dank zij Harry Andries kon de eetzaal van het Damiaaninstituut gehuurd worden.

Traiteur Willem, van het eindejaarsfeest, werd gevraagd de dag te reserveren. Ook aan de mensen die van ver kwamen werd gedacht en werd de mogelijkheid voorzien te overnachten in Aarschot in het stijlvolle hotel s'Hertogensmolens.

In april 2013 ging de Nationale dag door in Marche-en-Famenne en het voltallige bestuur van V.V.B.O. ging er een kijkje nemen. Wat kon er anders? Wat kon er misschien beter? Iedereen kwam met een hoop ideeën terug. Van de gelegenheid werd er ook gebruik gemaakt om een eerste maal reclame te maken voor de organisatie in 2014. De provincie Vlaams-Brabant en de stad Aarschot hadden een hoop foldertjes voorzien en drukkerij Heremans ontwierp een mooie flyer.

Om het inschrijvingsgeld van de deelnemers laag te houden, werd een grote inspanning werd geleverd om sponsors, groot en klein, warm te krijgen om een financiële bijdrage te leveren. Al snel bleken Heremans, Victory, KBC, Dirac, Electro '80, Vermarc en het PCJ bereid een bijdrage te leveren. Ook vele andere bedrijven leverden materiele steun in de vorm van tombolaprijzen. Om er maar enkele op te noemen : 't Schoentje, Bloemenhal, Hubo, Brico, C&A, Makro, Colruyt, Monopole.

Medewerkers werden gezocht en gevonden. Andrea, Willy, Pol, Lea, Robert, Karine, Dorinda, Kevin, Petra, Johan, Bob, Francis, Harry, Chris, Clarisse, Rudy, Carine, Maurice, Herman, Judith, Pierre, Liliane, Luc, Eric, Rita, Rudy, Lieve, Luc, Marleen en René waren bereid op de dag zelf en tijdens de voorbereiding een handje toe te steken.

Ondertussen naderde de dag met rasse schreden. In december gingen een paar bestuursleden een cursus bierbrouwen volgen om vervolgens een eigen bier te brouwen, dit met steun van de Aarschotse Bierbrouwersgilde 't Alternatief. (zie verslag verder in het boekje) Ongeveer 1300 uitnodigingen gingen in februari op de post. Ook de traiteur werd gevraagd een mooi menu samen te stellen. Vanuit de stad Aarschot werd de Gasthuiskapel van de Grauwzusters aangeboden om de receptie te houden. Voor de gehuldigden werd een mooie herinnering gezocht en gevonden. Ook werd er een fotograaf gevraagd om de traditionele groepsfoto te verzorgen. De Gidsenbond van Aarschot was bereid een 8-tal wandelingen te verzorgen door de stad.

Zoals in Diest werden er ook plannen gemaakt om een mooi dessert te presenteren. Er werd opnieuw gekozen voor 2 taarten in de vorm van een atletiekpiste, met de nodige atleetjes en juryleden erbij.

Vanaf half maart liepen de inschrijvingen binnen bij de penningmeester. Het ging zeer vlot over de kaap van de 100 deelnemers. Toen kwamen er 200 inschrijvingen. Het bestuur ging aan het dromen over 250 deelnemers. Op de sluitingsdag van de inschrijvingen stond de teller op 254. Een mooi aantal.



En plots was het zover. 4 april kwam. Tijd om alles klaar te maken. Om 14 uur kwam het voltallige bestuur aan in het Damiaaninstituut. Volgeladen auto's en aanhangwagens werden uitgeladen. In de refter van de school was het een drukte van jewelste.



Tafels en stoelen werden geschikt, provincievlaggen werden opgehangen, tafels werden gedekt, de tafels voor het buffet werden klaar gezet, tombolaprijzen uitgestald, frigo's gevuld. Bewegwijzering in de straten van Aarschot werd omhoog gehangen. Bier en water werden afgehaald bij de brouwers....



En nog duizend en één kleine dingen werden geregeld. En toen kwam de spanning. "Was alles in orde? Was er niks vergeten? Wat kon er eventueel nog beter? Wat kon er allemaal fout gaan de 5<sup>e</sup>?"

Na een, voor velen, slapeloze nacht was het vlug dag.

## De Nationale Dag der Juryleden op 5 april 2014 te Aarschot.



Om 7uur waren alle medewerkers aanwezig in een piekfijn uitgedoste zaal. Iedereen kreeg een mooi T-shirt zodat alle helpers goed herkenbaar waren. Na een korte briefing en een rijkelijk ontbijt was iedereen klaar om de deelnemers te ontvangen.

Hoewel de ontvangst voorzien was vanaf 8u30, stonden de eerste juryleden met partner al om 7u30 aan de deur. Met mondjesmaat druppelden ze binnen, meldden zich aan, ontvingen hun welkomstpakket en schoven aan aan het ontbijtbuffet. Nadat iedereen had genoten van het lekkere ontbijt was het tijd voor de traditionele



groepsfoto per provincie, die ieder jurylid gratis mee naar huis kreeg. (zie verder in het boekje) Nadien ging het, onder leiding van de Aarschotse stadsgidsen, de stad in. Iedere provincie ontdekte de stad op een andere manier.



(zie verslag)

Ondertussen zorgde het bestuur met een paar helpers ervoor dat de zaal omgebouwd werd voor het middagbuffet. Aan elk bord werd een presentje ,stiften met het logo van de provincie, gezet.

Om 12uur werd iedereen verwacht in de Gasthuiskapel van de Grauwzusters voor het aperitief, lekkere Aarschotse Bruine, cava, fruitsap en water werden door de stad aangeboden. Na de toespraak van voorzitter Luc Gillet namen de schepenen van de stad Aarschot, de heren Steven Ombelets en Matthias Paglialunga en mevrouw Monique Swinnen van de provincie Vlaams-Brabant nog het woord. Ook het pas



gebrouwen biertje "t Jurieke" werd voorgesteld. Bij het verlaten van de kapel werd aan iedere aanwezige een fles van ons bier geschonken.



Onder politiebegeleiding ging het terug naar de feestlocatie. Daar kon worden aangeschoven voor het koud buffet. Traiteur Willem en zijn 17 helpers hadden zich weeral overtroffen. Nadien werden de sponsors en Hilde Meuris onze helpster, duivel doet al en toeverlaat van de stad in de bloemetjes gezet. Na de soep werden de verdienstelijke juryleden met 15 tot en met 50 jaar dienst gehuldigd.

Een warm buffet en koffie met pronktaart sloten dit hoofdstuk af. De verrassingsact was aangekondigd en de 3 buikdanseressen waren inderdaad een verrassend tussendoortje. Ook de tombola met 630 prijzen werd door de aanwezigen geapprecieerd. Op een tiental minuten waren alle lotjes de deur uit.



DJ Francis zorgde voor aangepaste muziek zodat iedereen, voor het eerst in 7 jaar, de beentjes kon losgooien. Het was pas om 20 uur dat de laatste feestvierders afscheid namen. Het bestuur haalde opgelucht adem. Een schitterende dag was voorbij. Een jaar van voorbereidingen had zijn vruchten afgeworpen. Alles was vlot verlopen. De dagen nadien waren er dan ook veel complimentjes en bedankingen van overal in het land.

Een hele dikke merci aan iedereen voor het slagen van deze dag.

